



Jaarprogramma

2024 - 2025

Protestantse gemeente
“Op ‘e Noed”

Kerk Langweer

Inleiding

In het voorjaar van 2024 boog een kleine groep gemeenteleden zich over het Jaarprogramma dat voor u ligt. We hebben ondertussen een reputatie op te houden met ons veelzijdige Jaarprogramma, dus namen we onze taak zwaar op. Wat moesten we nu eens weer bedenken?

Het vreemde is, dat wanneer we met elkaar aan tafel zitten, er zoveel ideeën naar boven komen en we aan het eind van ons overleg tegen elkaar zeggen: 'Maar dit is veel te veel! We moeten een paar van onze plannen bewaren tot volgend jaar'.

We moesten keuzes maken: oude vertrouwde activiteiten zijn soms gebleven, soms vervangen. Uiteraard kunnen creatievelingen zich weer uitleven op de handwerkmiddagen van BBBB. Maar mannen èn vrouwen(!) kunnen dit seizoen ook de hamer oppakken om een vogelhuisje te maken. We gaan weer films kijken, de Zandtovenaar doet Idskenhuisen aan, we organiseren een 'Kerk-op-schoot-viering' voor de allerkleinsten en in april is er een prachtige voorstelling getiteld 'De poppenspeler van Warshau'.

De activiteiten van dit seizoen zijn heuse 'pareltjes'. We hopen dat u dit boekje met heel veel plezier zult bekijken en u aan zult melden voor een aantal activiteiten. Vrienden, burens, familieleden, u mag ze allemaal meenemen. Iedereen is van harte welkom.

Met een hartelijke groet,

Els Theel, Jetske de Jong, Ilse Hoekstra,
Jannie van Koten, Jikke de Jong en Gerda Keijzer

Gebruikswijze

Dit jaarprogramma rustig en zorgvuldig doorlezen. Na het lezen kun je een keuze maken voor één of meerdere activiteiten waar je aan mee wilt doen. Daarna kun je de bijgevoegde opgavelijsten invullen.

De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd worden:

1. Wanneer er kerkdiensten zijn kun je het formulier op zondagmorgen meenemen en inleveren in de bussen die in de verschillende kerkgebouwen staan.
2. Laat je opgave weten via de mail.
Voor Op 'e Noed aan
scriba Jannie van Koten scriba@pkn-openoed.nl
Voor Langweer aan
scriba Geertje Minnee scriba@kerklangweer.nl
3. Bij één van de ouderlingen of één van de leden van de jaarprogrammacommissie door de brievenbus brengen.

Voordat je het formulier inlevert verzoeken wij je om het volgende te doen:

- Vergeet niet om jouw e-mailadres en telefoonnummer goed op het opgaveformulier te vermelden.

- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een activiteit betreft waar je niet voor op hoeft te geven.

De uiterste inleverdatum is maandag 7 oktober 2024.

Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in het kerkblad en op de Ontmoeting.

Inhoudsopgave

1. BBBB	6
2. Vogelhuisjes maken	8
3. Ochtendkring.....	9
4. Rondjes om de kerk	10
5. Landgoed en historie.....	11
6. Filmavond: The Way	12
7. De Maaltijd van de Heer.....	13
8. Kerstviering voor oudere gemeenteleden.....	
<u> </u> van 70 jaar en ouder	15
9. Kerstviering Langweer voor 55 plussers.....	15
10. Kerstconcert CMV Crescendo	16
11. Zaterdagmiddaggezelligheid	18
12. Zondagmiddagconcert	19
13. Kerk op schoot	20
14. Levenslessen van een rabbijn.....	21
15. Filmavond: The Old Oak	22
16. Wij-kenavond & Wij-kenochtend.....	23
17. Proeven en praten op Biddag.....	24
18. Geloofsverdieping voor diakenen	24
19. Kunst en kitsch in de Hoekstien	25
20. De poppenspeler van Warschau	26

1. BBBB

Bakken Breien Borduren Bijkletsen



Afgelopen seizoenen is de BBBB club bezig geweest met diverse projecten. Dekens werden geappliqueerd, dekens gehaakt, kleertjes gebreid, knuffels gemaakt. Er was altijd eigengebakken lekkers bij de koffie. Recepten en patronen werden uitgewisseld. En onder het “werk” werd er gepraat. Soms heel luchtig, soms

wat serieuzer. Maar altijd in een goede sfeer. Een fijn stukje kerkenwerk. Gezien het enthousiasme van de deelnemers gaan we er dit seizoen weer mee van start.

Bij de eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk het project gekozen waar we dit seizoen voor gaan werken.



En natuurlijk mag iedereen instappen. Ook mannen! En er zijn ook mensen die thuis mee haken of breien voor het project. Zoals vorig seizoen ook gebeurde o.a. met enkele bewoners van Doniahiem.



De eerste bijeenkomst vindt u hieronder, de andere data worden in overleg afgesproken.

Eerste datum	: maandag 14 oktober
Tijd	: 14.30 – 16.00 uur
Locatie	: Kerk Idskenhuizen
Leiding	: Anneke Adema

Kaneelkoekjes

Ingrediënten

200 gr bloem

75 gr suiker

1 eidooier

1 zakje vanillesuiker

125 gr boter

1 eetlepel koud water

Vulling

60 gr donkere basterdsuiker

3 theelepels kaneel

4 eetlepels melk



Bereiding

1. Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom.
2. Voeg de boter in blokjes en de eidooier toe. Mix tot een kruimelig geheel.
3. Voeg dan de eetlepel water toe en kneed het deeg met je handen tot een stevige bal. Is het nog erg droog, voeg dan een beetje extra water toe, is het erg plakkerig dan een beetje bloem.
4. Wikkel het deeg in een stuk plasticfolie en leg een half uurtje in de koelkast. Als het deeg koud is dan krijg je een extra knapperig resultaat en is het makkelijker te bewerken.
5. Verwarm de oven voor op 180° graden.
6. Meng voor de vulling de basterdsuiker met de kaneel.
7. Bestrooi je werkblad met een beetje extra bloem en rol hier het deeg op uit tot een grote rechthoekige lap.
8. Dip een kwastje in de melk en bestrijk het deegoppervlak hiermee. Bestrooi de kaneelsuiker erover en rol de lap deeg stevig op via de lange kant.
9. Snijd plakjes van ca. 1 cm dik en leg deze op een bakplaat met bakpapier.
10. Schuif de bakplaat met de kaneelkoekjes de oven in en bak de koekjes in 20 minuten goudbruin. Haal de bakplaat uit de oven en laat de koekjes erop afkoelen.

2. Vogelhuisjes maken

De vrouwen uit onze gemeenten zijn nogal creatief. Zij maken kerststukjes en breien, borduren en bakken dat het een lieve lust is. Maar hoe zit het met de mannen? Wat zou het leuk zijn als de



heren ook eens met hun handen aan de slag gaan? Wico Koolstra wil met hen vogelhuisjes gaan maken. Hij doet dat met de deelnemers in de Hobbywerkplaats in Sint Nyk. Daar kunnen we gebruik maken van gereedschap en werkbanken. De vogels

zullen dolblij zijn met hun nieuwe behuizing.

Let op: Uiteraard willen we niet discrimineren en de vrouwen buiten spel zetten bij deze activiteit. Vrouwen die de hamer willen hanteren zijn van harte welkom!

Datum : donderdag 24 oktober
Tijd : 14.00 uur
Plaats : Hobbywerkplaats, Sint Nicolaasga
Leiding : Wico Koolstra



3. Ochtendkring

Zoals elk jaar organiseren we weer een najaars- en een voorjaars Ochtendkring voor gemeenteleden uit De Scharleijen en De Iendracht.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten, met een kopje koffie of thee erbij.



De onderwerpen voor deze beide bijeenkomsten zijn nog niet bekend, maar te zijner tijd zult u een uitnodiging ontvangen.

Datum : donderdag 31 oktober 2024
 : woensdag 5 februari 2025
Tijd : 9.45 uur
Plaats : Wijkcentrum Doniahiem
Leiding : ouderling Anneke Koelewijn en een pastor



4. Rondjes om de kerk



Kerken fungeren als bakens in het landschap. In het weidse terpengebied is de kerk een markante verschijning. De monumenten vertellen een verhaal van saamhorigheid en vormen een ideale uitvalsbasis om het omliggende cultuurlandschap te verkennen. “Rondjes om de kerken” biedt inspirerende en verrassende pelgrimsroutes in Noord-Fryslân.

In het afgelopen seizoen hebben we het lopen van het Odulphuspad afgesloten. In het nieuwe seizoen willen wij u uitnodigen om een aantal rondjes om kerken te lopen. We rijden, op zaterdagmorgen, gezamenlijk naar het beginpunt waar we na afloop van de wandeling ook weer uitkomen. Halverwege drinken we

koffie. Voordat we weer gaan lopen hebben we een kort liturgisch moment waarin iemand een gedicht of een kort verhaal leest. Onderweg beleven we veel gezelligheid aan de gesprekken met elkaar. We vormen een zeer divers wandelgezelschap, uit verschillende dorpen en met verschillende achtergronden. Dat maakt het nu juist zo leuk.

Wil je meelopen? Je bent van harte welkom.

Datum	: 2 nov. Wijckel – Sloten 11,2 km 30 nov. Witmarsum – Arum 12,4 km 25 jan. Aldtsjerk – Bartlehiem 13,5 km 1 mrt. Franeker–Schalsum -Zweins 12.2 km
Verzamelpunt	: Kerk/Unitas Sint Nicolaasga
Tijd	: 8.00 uur
Leiding	: Jan de Jong

5. Landgoed en historie

Naar aanleiding van het televisieprogramma “Liefde voor het Landgoed”, waarin landgoedeigenaren vertellen over het runnen van hun landgoed, hebben we Tjalling van Eysinga bereid gevonden om een lezing hierover te verzorgen in de Hoekstien.

Onderdeel van de lezing zal ook een stukje familiegeschiedenis zijn. De familie van Eysinga is onlosmakelijk verbonden met Landgoed Boschoord te Sint Nicolaasga en Landgoed Epemastate te Ysbrechtum.

Een avond waar geschiedenis en toekomst samenkomen.

Datum : dinsdag 5 november
Tijd : 19.30 uur
Plaats : de Hoekstien, Langweer
Leiding : Jetske de Jong



6. Filmavond: The Way

Vorig jaar stond deze film al in het boekje, maar toen kon het helaas niet doorgaan. Nu lukt het wel!

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de



Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was begonnen met de pelgrimsroute

naar Santiago de Compostela. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten.

Datum : vrijdag 22 november
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Dorpshuis de Stjelp, Idskenuizen
Leiding : Gerda Keijzer

7. De Maaltijd van de Heer



Door het jaar heen vieren we vijf keer Avondmaal. We noemen het ook wel de Maaltijd van de Heer. We lezen dan met elkaar een zogenaamd Tafelgebed. Hoe ziet zo'n Tafelgebed er eigenlijk uit? Wat zijn de elementen die er in voor moeten komen? Is er maar één Tafelgebed, of kunnen we kiezen? Waarom spreken we eerst de voorbeden uit, en dan pas het Tafelgebed? Wat is de functie van de avondmaalscollecte? Waarom

gebruiken wij brood en niet een hostie, zoals in de katholieke kerk? Allemaal vragen waarop we niet direct een antwoord paraat hebben. Na deze avond hopelijk wel.

Datum : woensdag 27 november
Tijd : 19.30 uur
Plaats : Kerk Idskenhuisen
Leiding : Gerda Keijzer



De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar



8. Kerstviering voor oudere gemeenteleden van 70 jaar en ouder

Ook dit jaar wil de diaconie weer een kerstmiddag organiseren voor oudere gemeenteleden. Rondom de kerstboom willen we naar een mooi verhaal luisteren en enkele liederen met elkaar zingen.



Er is ook volop tijd om met elkaar te praten want juist die verbinding samen is zo belangrijk voor onze kerkelijke gemeenschap. En natuurlijk wordt ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje.

U bent (weer) van harte welkom!

Datum : zaterdag 14 december
Tijd : 16.30 uur
Plaats : Kerk Idskenhuizen
Leiding : Diaconie

9. Kerstviering Langweer voor 55 plussers

Ook dit jaar gaan wij in een gezellige ontspannen sfeer weer aandacht geven aan de beleving van Kerstmis met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.



Datum : woensdag 18 december
Tijd : 16.30 uur
Plaats : de Hoekstien, Langweer
Leiding : opgeven tot **zaterdag 14 december 12.00 uur**
bij Jetske de Jong, tel. 06 - 15 86 34 85
of via diaconie@kerklangweer.nl

10. Kerstconcert CMV Crescendo



De Zandtovenaar komt naar Idskenhuisen!

De kerstvakantie op een speciale manier inluiden kan dit jaar samen met Crescendo Idskenhuisen. Zij geven samen met de Zandtovenaar een concert in de kerk van Idskenhuisen op zaterdag 21 december 2024.

De Zandtovenaar, Gert van de Vijver, is onder andere bekend van zijn vele tv-optredens. Hij was eerder te zien bij de KRO/NCRV, bij Zappelin en verzorgde een optreden in opdracht van de Efteling.

Samen met het korps van Idskenhuisen zal er een concert worden gegeven, aanvang is 20.00 uur. Meer informatie is t.z.t. te vinden op de Facebookpagina van Crescendo Idskenhuisen.

Van harte uitgenodigd!!



Datum : zaterdag 21 december
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Kerk Idskenhuisen
Leiding : CMV Crescendo

Gelukkig NIEUWJAAR

Deze wensen voor het nieuwe jaar
Zijn speciaal voor jou:

Liefde en gezondheid
Vrolijkheid en licht
Een glimlach voor elke dag



11. Zaterdagmiddaggezelligheid

Opnieuw staat deze activiteit op de agenda. Niet omdat we niets anders kunnen bedenken, zoals blijkt uit het aanbod, maar enkel omdat het ieder jaar weer een succes is samen te komen in 't Spantsje te Tjerkgaast.

Afgelopen jaar zaten we met velen rond de tafel. Er werden mooie gedichten en anekdotes voor gedragen die vervolgens genoeg gespreksstof opleverden.



Jullie zijn allemaal weer van harte uitgenodigd voor de gezelligheid, een hapje, een drankje, een bordje soep en een broodje, in dorpshuis 't Spantsje te Tjerkgaast! En passen we met elkaar niet rond de bar, dan gaat de tussenwand open, ruimte zat.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren door een gedicht voor te dragen, een anekdote te vertellen of muziek te maken, wordt dat gewaardeerd.

Datum : zaterdag 18 januari 2025
Tijd : 17.00 – 20.00 uur
Plaats : Dorpshuis 't Spantsje, Tjerkgaast
Leiding : Jikke de Jong

12. Zondagmiddagconcert



Evenals vorig jaar kunt u ook dit jaar een concert verwachten van lokale musici. We hebben enorm veel muzikaal talent in onze gemeenten en in de dorpen waar we wonen.

Van die talenten gaan we genieten op deze middag.

Datum : zondag 26 januari
Tijd : 16.00 uur
Plaats : Kerk Idskenhuizen
Leiding : Gerda Keijzer



13. Kerk op schoot



Een Kerk-op-Schootdienst is voor **kinderen van 0 tot 4 jaar en hun**

(groot)ouders. Tijdens deze diensten beleven baby's, peuters én hun (groot)ouders een Bijbelverhaal met alle zintuigen.

We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel

liedjes (op bekende peutermelodieën). In deze viering maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar daarna ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee.

Datum : zondag 9 februari
Tijd : 16.00 uur
Plaats : Kerk Idskenhuisen
Leiding : Ilse Hoekstra en Gerda Keijzer



14. Levenslessen van een rabbijn



De eerste twee jaar van zijn leven bracht Awraham Soetendorp door op een onderduikadres. Op zijn 25^{ste} begon hij als rabbijn met 'het werk van vrede en hoop' en groeide hij uit tot de stem van liberaal-joods Nederland.

Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag kijkt hij terug. Hij deelt de belangrijkste inzichten die hij opdeed in een rijk en bevlogen leven, dat getekend werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Waar het om gaat, zegt Soetendorp, is dat verdriet en woede niet de overhand krijgen, maar dat de balans doorslaat naar optimisme.

“Levenslessen van een rabbijn” is een indringend boekje dat je in één adem wilt uitlezen.

We gaan het samen lezen, en komen er drie keer voor bij elkaar. Het boekje is voor € 15,- te koop bij de boekhandel of online.

Datum : woensdag 12, 19 en 26 februari
Tijd : 16.00 uur
Plaats : de Hoekstien, Langweer
Leiding : Gerda Keijzer

15. Filmavond: The Old Oak

De Britse regisseur Ken Loach levert opnieuw een sterk sociaal drama af dat zich afspeelt in de arbeidersklasse van het hedendaagse Engeland. Oprecht, hoopvol en actueel.

In een voormalige mijnwerkersstad staat The Old Oak, de laatste kroeg van het inmiddels vervallen plaatsje in Noord-Engeland. De lokale bevolking kan zelf amper het hoofd boven water houden en ziet hun woonplaats steeds verder leeglopen. Kroegbaas TJ hoort zijn mopperende, vaste klanten zwijgzaam aan. Als dan de pub ook nog eens met sluiting wordt bedreigd, zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen in het stadje voor extra onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende werelden voorzichtig tot elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt.

In The Old Oak gloort er hoop in het besef dat we het toch samen moeten doen.



Datum : vrijdag 21 februari
Tijd : 20.00 uur
Plaats : de Hoekstien, Langweer
Leiding : Els Theel

16. Wij-kenavond & Wij-kenochtend

Een onderdeel van samen gemeente zijn, zijn de wijkavonden en groot huisbezoeken. De opkomst in de afgelopen jaren was goed en de gesprekken open en inhoudelijk. De term wijkavond en groot huisbezoek dekt de lading niet echt, maar welke titel geef je het dan? Daarom deze kleine woordspeling. Het gaat in de bijeenkomsten om het wij en elkaar nog beter leren kennen.



De bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar de actualiteiten van onze gemeente te bespreken in verbinding met het landelijke thema van de PKN. 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'



Wat betekent dit thema voor u/jou en onze gemeente? Want daar gaat het uiteindelijk om, het zal vast een boeiend gesprek opleveren.

Datum	: voorjaar 2025
Tijd ochtend	: 10.00 uur
Tijd avond	: 19.30 uur
Plaats	: Kerk Idskenhuisen
Leiding	: Greta van der Meer en Jikke de Jong

17. Proeven en praten op Biddag



Op de avond van biddag willen we met elkaar eten. Proeven van het eten op tafel en praten over wat ons bezighoudt. Het is goed de tijd te nemen voor elkaar.

We vormen een hechte gemeenschap: dat moet je onderhouden en dat mag je vieren.

Datum : woensdag 12 maart
Tijd : 18.00 uur
Plaats : Kerk Idskenhuizen
Leiding : Tjitske van Koten en Gerda Keijzer

18. Geloofsverdieping voor diakenen



Diakenen hebben een praktische taak. Zij dragen zorg voor de armen in de derde wereld en dicht om ons heen. Zij kiezen daartoe de collectedoelen, organiseren middagen voor ouderen en kwetsbare personen en hebben een

groot aandeel in de Maaltijd van de Heer.

Juist als je zo praktische bezig bent heb je inspiratie en verdieping van je geloof nodig. Daarom hebben we ook dit jaar weer een avond van de diakenen van Kerk Langweer en Op 'e Noed.

Datum : in overleg met de diakenen
Plaats : Kerk Idskenhuizen
Leiding : Gerda Keijzer

19. Kunst en kitsch in de Hoekstien

Al vele decennia lang is tussen kunst en kitsch een van de meest bekeken programma's van de Nederlandse televisie. Iedereen heeft het programma vast wel eens gezien, in dit programma brengen mensen hun oude, mogelijk waardevolle objecten mee naar een locatie. Op deze locatie worden deze objecten getaxeerd door experts die vertellen of het om kunst of kitsch gaat.

kunst
kunst
tussen  en
kitsch
kitsch

Afgelopen voorjaar hebben wij Jan Potijk uitgenodigd om ook bij ons in Idskenhuzen eens te kijken naar onze waardevolle voorwerpen. Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Door de grote belangstelling hebben we besloten om Jan Potijk nogmaals uit te nodigen. Ditmaal in Langweer.

Interesse om je objecten te laten taxeren? Neem maximaal 3 objecten mee en kom tussen 14.30 uur en 16.00 uur langs.

Datum : zaterdag 5 april
Tijd : 14.30 – 16.00 uur
Plaats : de Hoekstien, Langweer
Leiding : Jetske de Jong



20. De poppenspeler van Warschau

Muzikaal verteltheater door Trio Wilde Eend

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Trio Wilde Eend speelt het verhaal van de



joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau probeert te overleven.

In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel brengt hij mensen wat vrolijkheid én

biedt hij hoop. Levens van vriend en vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep ervan.

Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties.

Trio Wilde Eend: Gottfrid van Eck, vertelling en klarinet
 Juil Beerda, accordeon
 Jiska ter Bals, viool

Datum : zondag 6 april
Tijd : 16.00 uur
Plaats : Kerk Idskenhuizen
Leiding : Gerda Keijzer



Er is tijd die vergaat en vlug is vergleden
Tijden van haat of een tijd voor vrede.
Een tijd van gaan een tijd van komen.
na de strijd om 't bestaan een tijd van dromen.
Er is een tijd dat je wint er is tijd te verliezen.
Een tijd die je bindt een tijd dat je mag kiezen.

Een tijd lukt het niet dan tijden met kansen.
Een tijd van verdriet dan tijd om te dansen.
Tijden van sloop dan tijd om te bouwen.
Tijden van hoop na tijd om te rouwen.

Er zijn tijden van nood maar ook tijden van geven.
De tijd van de dood en de tijd van je leven.
Al die tijd rest je niets anders dan genieten
van eten en drinken met anderen.

Karel Eykman